

Een zak vol goud

Sprookje over indianen en cowboys



Makoenders

© Wouter van Schie
2005

Rollen

Granny, oma, cowboy

Ted, haar zoon

Billy, zoon van Ted

Johnny, broer van Billy

Oude Vos / Gemaskerde **ruiter**, opa, indiaan

Kakelende Kip, zijn dochter

Blauwe Wang, dochter van Kakelende Kip

Klein Verstand, zus van Blauwe Wang

Bankdirecteur, Meneer Money / **Slimme Vos**, broer van Kakelende Kip

Juffrouw Latjes, zijn assistente / **Josie**, de zus van Ted

Boef

Meneer Huisjes / **Janus Woning**

Decor:

Tent en huis

Struik, en cactus

Jutezak met goud (2x)

Goudklomp

Houtblokken of anderszins ter opvulling in de zakken

Bankje

Attributen:

Pijl en boog

Pistool

Schietschijf (dartbord)

Tomahawk

Vel papier (contract)

Lasso

Ketting met bal (boef)

Koffertje

Ketting met bal (in koffer)

Handboeien

Groot mes (scalperen)

Geweer

Waslijn

(Kale boom)

Hoed en baard

Pruik Josie

Relaties:

Bankdirecteur en assistente

Billy en blauwe wang

Granny en oude vos

Klein verstand en Johnny

Kakelende kip en Ted (op het laatst)

(met dank aan JW voor deze lijstjes.)

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de auteur/uitgever worden vermenigvuldigd. Opvoeringen waarvoor deze tekst wordt gebruikt dienen - in verband met verschuldigde uitvoeringsrechten - vooraf te worden gemeld aan Makoenders/Wouter van Schie, bij voorkeur via e-mail.

Voor meer informatie, e-mailadres en overige contactgegevens van Makoenders, zie www.makoenders.nl.

EERSTE BEDRIJF

(directeur, juffrouw Latjes en meneer Huisjes (met koffertje in de hand, dat met ketting aan de arm vastzit) van rechts op, ze kijken alledrie naar de tent en het huisje; van links komen Oude Vos en Granny gearmd ongemerkt op, maar verschuilen zich snel achter een struik, ze gebaren 'Ssst' naar elkaar;)

MENEER HUISJES: *(genietend)* ...Kijk eens aan, meneer Money, mejuffrouw Latjes, ...wat een fraai plekje is dit toch...

BANKDIRECTEUR: Jazeker, meneer Huisjes...

JUFFROUW LATJES: Inderdaad, meneer Huisjes...

MENEER HUISJES: *(boos)* ...Maar deze grond is nog niet van mij, meneer Money...!

BANKDIRECTEUR: Nee, meneer Huisjes...

JUFFROUW LATJES: Inderdaad, meneer Huisjes...

MENEER HUISJES: *(boos)* ...Ik wil dit stuk land hebben!

BANKDIRECTEUR: Maar natuurlijk, meneer Huisjes...

JUFFROUW LATJES: Eh... inderdaad, meneer Huisjes...

MENEER HUISJES: ...Meneer Money, u als bankdirecteur leent mij, zoals het hoort bij een goede bank, het geld waarmee ik dit gedeelte van het land kan kopen...! Ik wil dit hebben! Ik mag dit hebben...! Kijk maar... *(haalt wit vel papier met duidelijk zichtbaar tekst erop uit zijn zak en laat het vluchtig zien aan de bankdirecteur)* ...dit is het papier waarop staat dat ik een afspraak heb gemaakt met de gouverneur, de baas van dit land. ...Ik mag dit hele dorpje kopen...! Ook dit huis en deze tent... Hahaha! ...Ik heb deze plaats uitgekozen om een pretpark neer te zetten! ...Duizenden, nee miljoenen mensen zullen zich hier straks prima vermaken in de achtbaan met loopings, schitterende schommels, muziek en theater...! Yes! ...Ze moeten ervoor betalen, hahaha! ...En dan word ik rijk, o zo rijk...! Mijn koffertje is nu nog leeg... ...maar straks niet meer... ...Ja, ik wil rijk worden. ...Alleen als ik een zak met goud zou krijgen, tja, dán zou ik van mijn plan afzien... Hahaha! ...Zo, mister Money... ..Uw bank gaat mij het geld lenen dat ik nodig heb, en dat betaal ik u later als ik eenmaal rijk ben geworden, weer terug...

BANKDIRECTEUR: Eh...

MENEER HUISJES: ...Jaja... Mét rente natuurlijk...

BANKDIRECTEUR: *(handenwrijvend)* Juist...

MENEER HUISJES: *(vergenoegd mompelend, wijst op huisje en tent)* ...Platgooien die handel... Nou, ik ga weer...

BANKDIRECTEUR: We begeleiden u even... Juffrouw Latjes...!

JUFFROUW LATJES: We lopen een stukje mee...

(meneer Huisjes vrolijk rechts af, samen met bankdirecteur en assistente, Oude Vos en Granny naar links ook af; vrijwel direct daarna zijn bankdirecteur en assistente weer terug op toneel)

BANKDIRECTEUR: *(wijst op huis en tent)* ...Kijk, 't is nog net als vroeger... *(nu van huis en tent afgewend)* ...Zo... ...'juffrouw Latjes'... ...Wat vindt u van mijn plan?

JUFFROUW LATJES: Geniaal...! Echt super..., 'meneer de bankdirecteur'! ...Ik denk dat alleen je vader ook zoiets had kunnen bedenken...

BANKDIRECTEUR: Ja, dat klopt, ik ben een echte zoon van mijn vader... En ik ben blij dat ik dat goud eerlijk heb gevonden in de goudmijnen van El Dorado...

JUFFROUW LATJES: ...Jaja... Dat heb je me verteld... ..En zij krijgen jouw goud, ...voor het goede doel...

BANKDIRECTEUR: ...En dan wordt het 'zo maar' gestolen...

JUFFROUW LATJES: ...Jaja... ..En moeten ze verplicht de handen ineen slaan om de boef te vangen...! ...Geweldig! ...Strak plan! *(zoent hem op wang)*

BANKDIRECTEUR: ...Ja..., want als je iets samen met iemand anders moet doen die je misschien niet zo aardig vindt... ..leer je die persoon een beetje beter kennen...

JUFFROUW LATJES: *(maakt een veelbetekend vriendschapsgebaar naar de bankdirecteur, kietelt hem)* ...en als je hem een beetje beter leert kennen, dan....

(schrikt) ...maar... ..als het ze niet lukt de boef te pakken..., ...dan zijn we al het goud kwijt...!

BANKDIRECTEUR: Ja, dat klopt, maar je moet er gewoon van uitgaan dat het plannetje lukt en dan lúkt het ook!

JUFFROUW LATJES: Goed, ik zal het proberen... Nu maar hopen dat één van die uit de gevangenis ontsnapte dieven hier in de buurt komt en dat we hem te pakken krijgen... O jee..., ik hoor wat...

(ze verschuilen zich ieder achter een struik; boef komt voorzichtig op)

BOEF: Zo... 'ns kijken of hier nog wat te jatten valt... Hmm..., wie weet is hier wel wat te halen... Hopelijk zijn ze niet thuis... (wil voorzichtig naar binnen gaan, maar wordt gesnapt door bankdirecteur en assistente, ze grijpen hem vast, maar hij is wel sterk)

JUFFROUW LATJES: ...Zo mannetje, we hebben jou...!

BANKDIRECTEUR: (neemt het heft over) ...Zo mannetje, jij bent sterk, maar ik ook. We hebben je...! Wat kwam jij hier doen...?

BOEF: Ik eh... ik eh... ik... ..wilde de weg vragen, ja..., dat wilde ik...

BANKDIRECTEUR: Jaja... De weg terug naar de gevangenis zeker hè...?!

BOEF: Nou..., nee...

JUFFROUW LATJES: Nou... já zal je bedoelen...!

BANKDIRECTEUR: Luister eens goed, boef! ...Wij weten dondersgoed wie jij bent en dat je bent ontsnapt uit de cel. Wat moet je anders met een ketting en een zware kogel?

BOEF: Hmm... zo... eh... ..loop ik er altijd bij... Dit is m'n gewone kloffie...

BANKDIRECTEUR: Ja, sinds je bent ontsnapt...! Luister! Je mag kiezen: óf je helpt ons bij een klusje dat we moeten klaren óf je gaat direct terug naar de gevangenis!

BOEF: ...Dus niet langs 'Start... en ik ontvang geen 2 euro?'

BANKDIRECTEUR: Geen grapjes nu, schurk! ...Dit is een ernstige zaak! ...Help je ons?

BOEF: Wat moet ik doen?

JUFFROUW LATJES: Dat zal ik je vertellen... (bindt in)

BANKDIRECTEUR: Dat zal ik je vertellen... Hier onder de struik ligt straks een zak met goud verborgen...

BOEF: ...Goud?

BANKDIRECTEUR: Je hoorde me wel... En die zak moet jij stelen...

BOEF: Wat? (blij) Ik moet goud stelen?

BANKDIRECTEUR: Ja, dat is toch je beroep? Dat kun je toch zo goed...

BOEF: Wel aardig ja... (trots) ...Ik heb al zo'n twintig banken beroofd, maar ja... ..Las Vegas, hè..., het casino..., ik heb alles met gokken weer verloren... .Stom van me... ..Maar ik kan wel behoorlijk goed beroven ja...

BANKDIRECTEUR: Mooi! Jij pikt zo meteen die zak met goud en loopt ermee weg... (voelt aan armspieren van boef) ...Ja, dat lukt je wel...

BOEF: Zo maar?

BANKDIRECTEUR: Zo maar...

BOEF: Goh... Zo'n makkie heb ik nog nooit gehad. ...Ik doe het!

BANKDIRECTEUR: Mooi!

JUFFROUW LATJES: Mooi!

BANKDIRECTEUR: Ga dan nu maar weg, en kom straks terug...!

BOEF: Ik ga al! ...Joepie! Een zak met goud...! (loopt links af)

BANKDIRECTEUR: Wat een sukkel...

JUFFROUW LATJES: Wat een grote sukkel...

BANKDIRECTEUR: Kom mee! We halen de zak op!

(beiden rechts af)

BILLY: (op, vanuit huis; oefent met een pistool dat hij richt op een schietschijf (= dartboard.), het pistool maakt drie echte knalgeluiden) Yes! (op de dartmanier uitgesproken) ...One hundred en eighty...! Ja, ik Billy The Kid, ik schiet nog veel

sneller dan Lucky Luke én mijn eigen schaduw... En ik mis nooit... (*schuin achter zijn rug komt Blauwe Wang te staan, en zij schiet een pijl op het dartboard, Billy schrikt en schiet zelf tegelijkertijd, hij mist*) Mis! ...Wat krijgen we nou! ...O, ben jij het, Blauwe Wang...! Kun je niet uitkijken!

BLAUWE WANG: Dat deed ik toch...? Ik heb je toch geen pijn gedaan?

BILLY: Nee, dat moest er nog eens bijkomen... Jullie indianen doen altijd maar precies waar je zin in hebt...!

BLAUWE WANG: Juist! Want je leeft maar één keer...En jij moest ook maar eens doen waar je misschien zin in hebt, Billy...!

BILLY: Hoe bedoel je?

BLAUWE WANG: (*sjanst een beetje*) Precies zoals ik het zeg... ik spreek toch niet in raadsels...?

BILLY: Nou, ik snap jullie indianen anders niet altijd... ..Ik weet niet waar je het over hebt...(*Blauwe Wang sjanst nog meer; Billy negeert haar, schiet weer twee keer*)

BLAUWE WANG: (*net vóór het derde schot*) Echt niet...? (*Billy mist weer*)

BILLY: Hè, weer mis! O nee! Mijn kogels zijn op... Verdikkie! ...Je brengt me helemaal in de war...

BLAUWE WANG: Dat vind ik niet erg...

BILLY: (*boos*) Nou, maar ik wél! ...Ik wil oefenen...! Je weet dat er twee ontsnapte boeven rondlopen... Nou, als die hier komen, zijn ze mooi klaar... Ik ben de beste schutter uit het hele wilde westen!

BLAUWE WANG: (*vol sjans*) ...Ik wil ook oefenen...!

BILLY: Ga maar ergens anders naar toe met je boogje en je pijltjes...

BLAUWE WANG: ...Maar ik wil... ..zo graag oefenen... ..met jou...(*sjanst weer*)

BILLY: Eh... eh... eh... (*Kakelende Kip op vanuit de tipi*)

BLAUWE WANG: (*ziet haar moeder; verandert op slag*) ...Ik háát jullie cowboys!

KAKELENDE KIP: Wat moet jij met mijn dochter, bleekscheet?! Je zat zeker weer ruzie te maken, hè...?

BILLY: Hè? ...Eh... Nee hoor, Kakelende Kip, echt niet... eh...

BLAUWE WANG: ...Jawel Billy... Het is jouw schuld!

KAKELENDE KIP: Zie je wel! Ik wist 't wel, jullie cowboys zijn ook zulke wilde apen... Mensen zonder manieren... Mormels... Nou, maar...

BILLY: ...Maar zij zat mij te pesten!

BLAUWE WANG: Jouw tong spreekt vals!

BILLY: Het is wél waar!

BLAUWE WANG: Niet!

(*Ted op uit cowboy-huis*)

TED: Billy! Wat gebeurt hier allemaal?!

BILLY: Ach, vader, ze zitten weer ruzie te schoppen. ...Wat een druktemakers, die roodhuiden...!

BLAUWE WANG: Jij spreekt lelijk over mij. Jouw woorden zijn als pijlen...

BILLY: Ach, zeur toch niet, stomme indiaan...

BLAUWE WANG: (*woedend, maar ze houdt zich in*) ...als giftige pijlen...! Wij indianen hebben altijd hier gewoond... ..in vrede..., voordat jullie blanken kwamen, en ons land inpikten...

BILLY: Hahahaha!

KAKELENDE KIP: Wat valt er nou te lachen, koeienknul? Volgens mij heb jij helemaal geen reden om vrolijk te zijn..., want je zit middenin een flinke ruzie met een paar levensgevaarlijke indianen... (*pakt strijdbijl (tomahawk) en dreigt ermee, Blauwe Wang richt pijl*) ...Ik zou maar... (*Ted en Billy binden in*)

TED: ...Oké, oké... ..Maar ik ben voor niemand bang hoor!... Kalm nou maar... We zijn nu eenmaal burens... en die heb je niet voor het uitkiezen... Wij hadden ons er iets anders bij voorgesteld toen we hier kwamen wonen...

KAKELENDE KIP: Nou, dat geldt voor ons ook, Ted... Wij wonen hier ook liever niet meer, maar ja, waar moeten we naartoe...? ...Enne... ..ook wij zijn voor niemand bang hoor...!

(inmiddels zijn eerst de assistente en dan de bankdirecteur opgekomen, bankdirecteur heeft een zware jutezak met inhoud bij zich; cowboys en indianen kijken met argusogen wanneer ze het woord 'goud' horen; de assistente komt in het middelpunt van de belangstelling te staan; ze is gespeeld gecharmeerd van de stoere cowboys)

BANKDIRECTEUR: *(zucht, voor zich uit, terzijde)* ...Hèhè, wat is dat goud toch zwaar... *(mengt zich onder de groep)* ...Eh... ...Wilt u even de maat opnemen, juffrouw Latjes? *(juffrouw Latjes, gespeeld onder de indruk van de goed gebouwde Ted, neemt de maat op van diens armspierbal)* Dat bedoel ik niet, juffrouw Latjes!

JUFFROUW: O, pardon. Neemt u mij niet kwalijk, meneer Money...! *(neemt nu de hele maat op van Ted)*

BANKDIRECTEUR: *(zeer boos)* Juffrouw Latjes!

(juffrouw Latjes geeft een gillette, en gaat nu de maat opnemen van de grond) Goed zo, juffrouw Latjes...

TED: Mag ik u vragen wat u hier aan het doen...

KAKELENDE KIP: ...Wat doen jullie hier, met jullie meetlatje? Wat zijn dit voor manieren, meneer? ...Ik geloof niet dat ik u al ken... Wie bent u? Hoe heet u? Waar komt u vand...

BANKDIRECTEUR: ...Mijn naam is Meneer Money, ik ben de nieuwe bankdirecteur hier in het dorp... En dit is mijn assistente, juffrouw...

KAKELENDE KIP: ...Latjes, ja... Dat heb ik al begrepen... Dat heb ik nu wel gehoord. Mijn oren zijn goed hoor... ...Ik zal me even voorstellen, ik ben Kakelende Kip, dit is mijn dochter Blauwe Wang, en dat zijn twee cowboys...

TED: Ted, het is me een genoegen...

BILLY: Billy, aangenaam...

BANKDIRECTEUR: Ik moet voor... *(bankdirecteur ziet meneer Huisjes aankomen, en zet snel de kennelijk zware jutezak onder een struik weg, gebaart van 'Ssst!' tegen iedereen)* ...O..., kijk, daar is hij ... *(Meneer Huisjes komt eraan lopen, loopt een paar keer gniffelend heen en weer)*

KAKELENDE KIP: Zeg!? Is de oude bankdirecteur weggegaan dan? Daar weet ik helemaal niks van... Mij wordt hier ook nooit iets verteld... Het gebeurt allemaal maar om me heen, en...

BANKDIRECTEUR: ...Uw vorige bankdirecteur is met pensioen gegaan... Weet u dat dan niet?

TED: Nee..., ik kende hem niet zo goed...

KAKELENDE KIP: Goed. En wat komt u dan eigenlijk hier doen, met uw juffrouw...

JUFFROUW: ...Latjes... aangenaam...

KAKELENDE KIP: Ja, ik ben niet doof, ...en met uw meetlatje en zo... Ik zou toch denken...

BANKDIRECTEUR: ...Ik kan niet anders... Ik handel in opdracht van meneer Huisjes, de nieuwe eigenaar van uw huis...

KAKELENDE KIP: ...tent!...

BANKDIRECTEUR: ...tent., ...hij heeft grootse plannen met dit dorp...

TED: O ja? Wat leuk! ...Wat is het voor een plan?

KAKELENDE KIP: Een nieuw plan? ...Laat me raden... ...Alle cowboys gaan weg?

MENEER HUISJES: *(mengt zich in het gesprek)* ...Ja, dat klopt, de cowboys zullen hier moeten verdwijnen...

KAKELENDE KIP: Yes!

MENEER HUISJES: ...Maar de indianen ook...

KAKELENDE KIP: Wat?! Wij ook? Wat gaat er dan gebeuren...? Waarom?

MENEER HUISJES: ...Simpel... Alles gaat hier plat. Uw huis, ...uw tent... Tegen de grond... Kapoet. Bam! Weg! Over en uit...

TED, KAKELENDE KIP, BILLY en BLAUWE WANG: Wat!?

MENEER HUISJES: U hoorde me wel... Plat... Kapoet. Bam! Weg! ...Uw huis...

KAKELENDE KIP: ...tent!...

MENEER HUISJES: ...en tent... ...zullen moeten verdwijnen, en wel heel snel... ...Ach mensen..., niet getreurd... ...We leven in andere tijden... ...Cowboys en indianen, het wilde westen, dat is allemaal achterhaald... Ik eh... ik wil hier een modern pretpark maken, een soort Slagharen... ...Prairieland...! Daarmee kan ik veel geld verdienen...! En dan koop ik een zak vol met goud...! Ik ben zo gek op goud... Kijk... (*haalt wit vel papier met zichtbaar tekst erop uit zak, laat het in een flits zien en bergt het dan weer op*) ...hier staat het, dit is het papier met het bewijs, de afspraak die ik heb gemaakt met de baas van dit land.. Ik heb toestemming om dit lieflijke, schilderachtige dorpje... ...op te kopen! ...Hahaha! ...Als jullie willen, mogen jullie allemaal wel voor mij komen werken... Ik kan straks heel goed cowboys gebruiken die aardig kunnen schieten, lassowerpen en zo..., en indianen die met pijl en boog overweg kunnen, kanovaren en met een strijdbijl zwaaien... Voor de show! (*doet mild spottend indianenroep na*) ...Oewoewoewoe...! ...Ga maar vast flink oefenen... Gegroet! (*af, vrolijk*)

BANKDIRECTEUR: (*tegen de cowboys en indianen*) ...Psst! Luister! Wij, juffrouw Latjes en ik, wij houden niet zo van meneer Huisjes...

ANDEREN: ...Nou... wij ook niet...!

BANKDIRECTEUR: Nee, precies, want als zijn plannen doorgaan...

BILLY: ...is ons huis straks weg...

BLAUWE WANG: ...en onze tent...

BANKDIRECTEUR: Juist...! en...

JUFFROUW LATJES: ...en ook ónze bank...! (*tegen bankdirecteur*) ...Eh..., úw bank...

BANKDIRECTEUR: Wij zijn tegen het plan van meneer Huisjes... En daarom zullen we jullie helpen... Er is namelijk één manier om hem tegen te houden... (*cowboys en indianen vol interesse*) ...Dan moet je zorgen dat je een zak goud hebt...

JUFFROUW LATJES: ...een zak vol goud...

BANKDIRECTEUR: ...vol goud, ...dan kan je die aan hem geven, en dan ziet hij ervan af, heeft hij gezegd, omdat hij dan toch al rijk genoeg is... (*allen sikkeneurig*)

BLAUWE WANG: Hoe komen wij nou aan een zak met goud? Dat kost miljoenen euro's... ...Dat lukt toch nooit!

BANKDIRECTEUR: Verrassing!

TED: Hoezo?

JUFFROUW LATJES: Surprise!

KAKELENDE KIP: Hoezo dan? Wat kletsen jullie nou toch? Hoezo verrassing? Ik schrik nog nergens van of zo...

BANKDIRECTEUR: (*wijst op zak onder de struik*) Wij willen jullie helpen. Want wij zijn het niet eens met de plannen van meneer Huisjes, maar wij moeten wel... Hij heeft een papier, het contract, eerlijk is eerlijk... En hij wil bij ons geld lenen, wat wij als bank niet mogen weigeren.. Daarom geven wij een zak met... (*laat een goudstuk uit de zak zien*) ...goud aan jullie... Voor meneer Huisjes... Dan heeft hij wat hij wil en hoeft hij hier geen pretpark meer te bouwen... ...De zak is loodzwaar, die kan je misschien beter met een kar vervoeren... Laat 'm maar hier even liggen... Pas wel op, want er zijn boeven in de buurt, ...maar die zoeken vast alleen binnen in huizen, en juist niet onder een struik buiten...

TED: Hmm... Goed idee! ...Meneer Money, dank u wel voor uw hulp... Maar waarom geeft u die zak niet zelf aan meneer Huisjes, dan zijn we toch in één keer klaar?

BANKDIRECTEUR: Dat is een hele goede vraag...!

TED: En wat is het goede antwoord?

BANKDIRECTEUR: Dat is er niet helaas...Wij kunnen dat niet doen. Dan valt mijn plan in duigen, maar dat is strikt geheim...

BLAUWE WANG: Geheim...? Spannend!

BILLY: Is er iets? Lopen we gevaar?

BANKDIRECTEUR: Welnee, maar niemand mag ervan weten! Anders lukt het niet! ...Ik kan er verder geen mededelingen over doen...

JUFFROUW LATJES: ...We kunnen er verder niks over zeggen... U merkt het nog wel...

TED: O... Nou ja... Goh... Eh... ongelooflijk... Het lijkt wel een sprookje... Dus... Een hele zak met goud, voor ons?

BANKDIRECTEUR: Ja... Ik ben zeer rijk geworden in m'n vorige bank in de grote stad...

JUFFROUW LATJES: Heel rijk...!

BILLY: *(roept uit)* ...Wij krijgen een hele zak met goud...?! Wow...! Als Johnny dit hoort...!

BLAUWE WANG: Billy! ...Ssst! Niet hard praten... Ook de cactus heeft oren, ... Maar je hebt wel gelijk... M'n zus zou ook opkijken...

TED: *(aan Billy)* Waar is Johnny eigenlijk?

BILLY: Hij is al een tijdje weg...

BLAUWE WANG: M'n zus ook...

KAKELENDE KIP: Ja, dat is me ook wat, waar zit je zuster nou toch?

BLAUWE WANG: ...k Weet het niet, moeder... Goh... Dus wij krijgen zo maar een zak met goud... ...om ook zo maar meteen weer weg te geven...

BANKDIRECTEUR: Ik wens u succes met al dit goud...

JUFFROUW LATJES: ...Heel veel succes...!
(bankdirecteur en assistente verdwijnen rechts, ze laten aan het publiek zien dat ze tevreden zijn over het verloop van de ontwikkelingen)

TED: Oefenen voor een pretpark... Poeh!

BILLY: ...Nou, oefenen ga ik zeker... Maar niet voor dat attractiepark... Prairieland... Bah! Mij krijgt-ie niet zo gek, die meneer Huisjes! *(vraagt aan Ted)* ...Wat zou hij in dat koffertje hebben, pa?

TED: Geen idee, jongen...

BILLY: Die bankdirecteur zag er trouwens wel heel erg gezond uit, helemaal bruin gebakken door de zon. Hij leek wel een roodhuid, hahahaha!

BLAUWE WANG: 'Roodhuid' is niet aardig om te zeggen, Billy... ...Ergens kwam hij me trouwens een beetje bekend voor... Maar ja, dat kan helemaal niet... En die stem van zijn assistente..., het is net of ik die eerder heb gehoord... Maar ja..., ik weet niet... Wat gaat er met ons gebeuren...?

TED: Kunnen we die nieuwe bankdirecteur wel vertrouwen? ...Zal het ons lukken om meneer Huisjes tegen te houden?

KAKELENDE KIP: ...Die man is gek om ons uit ons huis... eh... tent... te zetten. Die man is niet goed bij zijn hoofd.. Die man, die...

BLAUWE WANG: Moeder, kalmte kan je redden... Rustig aan! Geloof maar dat het goed zal aflopen. Denk aan wat Oude Vos altijd zegt: als je hoopt dat er iets zal gebeuren, dan zal het ook meestal gebeuren...

KAKELENDE KIP: Ik weet het al! *(trekt een groot mes)* ...We gaan die meneer Huisjes scalperen... Al zijn haar eraf! Hahaha!

BLAUWE WANG: ...Hè, moeder, wat ouderwets... Dit is de 21e eeuw! ...Dat doen we tegenwoordig anders... *(haalt tondeuse uit zak en laat hem heel even draaien)*

KAKELENDE KIP: O ja, dat is ook zo, je hebt gelijk, ik was het even vergeten. Sorry, Blauwe Wang... Ik...

BILLY: ...Laten we meteen een kar of zo gaan halen om dat goud weg te brengen... Actie!

TED: Rustig jongen...! Dat goud komt zo wel... Dat loopt niet vanzelf weg... Die zak is loodzwaar... Kom, we gaan eerst eten... Eh... jongens, luister... Zeg maar niks tegen Oude Vos en Granny..., hoe minder mensen ervan weten, des te beter het is...

KAKELENDE KIP: Ik doe mijn best, maar ik weet niet echt helemaal zeker of ik wel...

TED: ...Kakelende kip...!

KAKELENDE KIP: Ké... Mijn lippen zijn gesloten, ik zeg niks, ik hou mijn mond, van mij horen ze helemaal niets... Nou, kom, Blauwe Wang... ...wij gaan ook eten...

BLAUWE WANG: Ja, ...maar als iemand ons goud vindt...

BILLY: Welnee..., dat ligt daar veilig... Je moet maar denken: als je echt niet wilt dat iets gebeurt...

BLAUWE WANG: ...gebeurt het ook niet... Hmm... Ja, dat is waar... *(alle vier af naar binnen)*

(Granny en Oude Vos van links op)

GRANNY: Zo, Oude Vos! Dat ziet er niet best voor ons uit...

OUDE VOS: Als die plannen van die meneer Huisjes doorgaan, is dat uche-uch-uch...
(hoest)

GRANNY: Uche-uch-uch... Rampzalig, ja...

OUDE VOS: Rampzalig, inderdaad... Jij spreekt een aardig woordje oud-indiaans, Granny!

GRANNY: Dat krijg je vanzelf als je zo lang burens bent... ...Jammer dat onze kinderen en kleinkinderen zo lelijk tegen elkaar doen...

OUDE VOS: Verschrikkelijk, ...uche-uch-uch-oech!

GRANNY: Je hebt helemaal gelijk Oude Vos... Het is onze eigen schuld... Wij hebben zoveel jaar tegen elkaar lopen mopperen... Tja, ze hebben een goed voorbeeld gehad... Josie en Slimme Vos zijn met ruzie weggegaan... ...Al weer bijna een jaar geleden... O gottegot... Wat mis ik mijn dochter...

OUDE VOS: En ik verlang naar de terugkeer van mijn zoon. ...Ik heb visioen...

GRANNY: ...Vieze zoen?

OUDE VOS: Nee, Granny, visioen... Ik zie dingen in de lucht...

GRANNY: Ja, ik ook. Zon, wolken en regen... Soms bliksem...

OUDE VOS: Dat bedoel ik niet... Ik zie Slimme Vos en Josie terugkomen...

GRANNY: Ik wou dat het waar was... *(voor zichzelf)* Maar het lijkt me meer de visie van een oen...

OUDE VOS: ...Ik luister elke dag naar de aarde... *(doet dat, legt oor op de grond)*

...maar ik hoor niks... Ik kijk elke dag in de lucht... *(doet dat)* ...maar ik zie niks... Geen enkel rooksignaal hebben we van ze ontvangen...

GRANNY: Nee, en ze bellen ook niet... ...Wat hadden ze ruzie, hè...

OUDE VOS: Het verstand luisterde niet naar het hart... Maar nu hebben we andere problemen... met die meneer Huisjes... ...Luister! ...Uch-uche-uche-uche-uche...

GRANNY: Nee...! ...'t Is niet waar! Je hebt een goed idee! ...Vertel!

OUDE VOS: Nou, luister dan... Je kent misschien de gemaskerde ruiter zonder paard?

GRANNY: Iemand met een masker voor zijn gezicht?

OUDE VOS: Ja!

GRANNY: ...Die eigenlijk op een paard hoort te rijden...?

OUDE VOS: Ja!

GRANNY: ...Maar geen paard heeft...?

OUDE VOS: Juist! ...Die!

GRANNY: ...Nee... Die ken ik niet... ...Ik heb wel gehoord van twee ontsnapte boeven...

OUDE VOS: Jaja... Maar die bedoel ik niet... Ik ken de gemaskerde ruiter zonder paard wel...! Ik zal hem vragen ons te helpen... ...Luister! Ik regel een grote zak met goud.

Echt goud... ...Ik zorg dat wij hier allemaal die zak krijgen. Ik laat hem bezorgen door de gemaskerde ruiter zonder paard. Die ken jij heus wel... *(smoest met Granny, die kijkt vrolijk)*

GRANNY: Je bent heel slim, Oude Vos...

OUDE VOS: Dank je... Als jij indiaan zou zijn, zou ik graag... *(luid)* Uch-uch-uch-uche-uche-uche-uche-uche *(hij hoest nu echt)*

GRANNY: Wat zeg je? Ik versta je niet...

OUDE VOS: Uch-uch-uch-uche-uche-uche-uche-uche *(hij blijft er zowat in...)*

GRANNY: Wat zeg je nou toch?

OUDE VOS: Uch-uch-uch-uche-uche-uche-uche-uche *(hij stikt zowat)* Uche-ik-uche-uche-moet-uche-uche-uche-gewoon ontzettend-uche-uche-hoesten....

GRANNY: O..., zeg dat dan....! *(slaat hem behulpzaam op de rug)* ...Je moet ook niet zoveel roken...!

OUDE VOS: Uche-och... ...Eén vredespijp per dag, is wat van de medicijnman mag... Uche... uche... uche...

GRANNY: Het wordt nog eens je dood, ouwe...!

OUDE VOS: Uche-uch-wat? Wou je met me trouwen?

GRANNY: ...Nou, dat weet ik nog zo net niet... Maar ik vind het een geweldig idee, Oude Vos!

OUDE VOS: Ja...?

GRANNY: ...Ik bedoel..., ...die zak goud... Maar ik heb nog één vraag... Hoe in hemelsnaam komen wij aan een zak goud...?

OUDE VOS: ...Luister goed... Ik zal jou een groot indianengeheim verklappen...
...Komt-ie dan: ...ik bezit het goud van de inca's, van de oudste indianen in de wereld...

GRANNY: Echt waar? ...Dat hele beroemde goud, dat al die jaren nooit is gevonden..., dat heb jij...? Daar heb je nooit iets over gezegd...

OUDE VOS: Klopt. Zoals het indiaanse spreekwoord zegt: 'Spreken is zilver, zwijgen is goud...' 't Is het grote geheim van mijn indianenvolk... ...Wij stammen rechtstreeks af van de oude inca's... Mijn grootvader zijn grootvader zijn grootvader zijn grootvader en die zijn grootvader zijn grootvader zijn grootvader...

GRANNY: ...dát was de koning der inca's...?

OUDE VOS: Nee...

GRANNY: Maar wie dan wel...?

OUDE VOS: Díe z'n grootvader... Jaja... Al het prachtige goud van de inca's is verdwenen... ...behalve één zak...! ...Cowboys dromen altijd van goud... ze zoeken naar goud... ze hebben last van goudkoorts... ...El Dorado...! Hahaha! ...Het goud dat ze zoeken heb ik!

GRANNY: Ongelooflijk! ...En dit goud van de inca's... ...gaan wij gebruiken om ons dorp te helpen...?

OUDE VOS: Uche-uch... Ja. ...Ik hoop dat m'n plannetje slaagt...! Dat pretpark mag er níet komen! En misschien dat er zo ook 'n einde komt aan de ruzie tussen indianen en cowboys.....De strijdbijl begraven is 't beste, Granny. Uche-oeche-uch...

GRANNY: Je hebt gelijk, Oude Vos... Laten we hopen dat jouw plan gaat lukken...

OUDE VOS: Indianen zeggen altijd: als je ergens heel sterk in gelooft, wordt het vanzelf waar... Howgh! ...Ik ga het inca-goud ophalen... Niks tegen de anderen zeggen, want als iemand hoort dat ik die goudstaven in mijn bezit heb, dan gaan ze mij scalperen... *(links af)*

GRANNY: Dag! ...Succes! ...Ik kan niet mee, ik moet naar linedansles... *(af)*

Einde eerste deel. Het gehele stuk is vrijblijvend opvraagbaar bij Makoenders, zie www.makoenders.nl.